

ONBETAALBARE HERINNERING

Er zijn maar weinig gebieden in de wereld, die nog zo tot de verbeelding spreken als Antarctica, het grote, blauwe en lege continent.

We zijn op weg naar de Zuidpool om de spectaculaire landschappen en haar uitbundige dierenleven te ontdekken. Vanuit Nederland reizen we naar de mooie Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Vervolgens nemen we een binnenlandse vlucht van ruim 4 uur naar Ushuaia, een Argentijnse stad op Vuurland, onderaan de zuidpunt van het Zuid-Amerikaanse continent.

Ushuaia ligt aan een inham van het Beagle kanaal en wordt omringd door de met eeuwige sneeuw bedekte bergtoppen van de Cerro Castor en de Cumbre Martial. Het zijn de uitlopers van de Andes, de langste bergketen ter wereld, die hier aan het einde van de wereld in zee verdwijnen. In het stadje Ushuaia hangt de sfeer van avontuur. Hier ligt de poort tot het meest onherbergzame continent ter wereld.

We gaan aan boord van de Plancius. Dit voormalig Nederlandse marineschip is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een comfortabel expeditie schip voor bijzondere ontdekkingsreizen naar de poolgebieden. Nadat we aan boord zijn gegaan en welkom zijn geheten door de kapitein, verlaten we de wateren rondom Vuurland via het Beagle kanaal dat uitkomt in de Drake Passage. Dit is de waterstraat tussen Antarctica en het Zuid-Amerikaanse continent. Hier komen de zeestromen van de Atlantische en de Stille Oceaan bij elkaar.

Nukken van de natuur

De kapitein is bekend met de nukken van de natuur hier. Op de 'open brug' vertelt hij kalmpjes dat vorige week de golven zeker 14 meter hoog



SWAROVSKI VERREKIJKER CADEAU

Heeft u altijd al gedroomd van een reis naar Antarctica, dan is nu het moment aangebroken. Sapa Pana Travel geeft aan iedere Lourens-lezer, die via ons een volledig verzorgde Antarctica reis met de Plancius boekt, een originele Swarovski verrekijker cadeau, ter waarde van 990 euro. Deze unieke actie geldt voor boekingen tot 1 augustus 2012 en is alleen van toepassing op de volgende afvaarten: PLA 20, PLA 22, PLA 23, PLA 24, PLA 25. Geïnteresseerd? Neem zo snel mogelijk contact met ons op!



waren. Hij heeft de oversteek al ontelbare keren gemaakt en toch is het iedere keer weer anders. 'Wist je dat ze dit de 'Drake Shake' noemen?', vraagt hij lachend. Het gevoel dat u kantelt en duikt, dat uw maag bochten maakt en de spieren in uw benen plots uit pudding bestaan. Twee dagen varen duurt het om de waterstraat over te steken. Het voelt als een heldendaad.

Eindelijk bereiken we de Antarctische wateren, terwijl we links en rechts diverse ijsschotsen passeren. De zon kleurt het vele ijs in een oneindige keur aan blauw schakeringen. Bij het



eiland Curverville staan we oog in oog met de eerste pinguïns. Op dit kleine eiland huist een grote kolonie Gentoo pinguïns. Bij Neko Harbour zetten we voor de eerste keer voet aan wal op het Antarctische continent. We worden omgeven door een spectaculair landschap van majestueuze bergtoppen. Bij Paradise Bay bevinden we ons opnieuw in een adembenemende setting. In dit gebied is de kans vrij groot dat we bultruggen of dwergvinvissen zien. En ja hoor, in de verte zie ik enkele spuitende fonteinën, die de aanwezigheid van deze indrukwekkende dieren verraden. Behoedzaam vaart de Plancius dichterbij. We zien een moeder met haar jong op enkele meters van de boot. Het is stil aan boord. Het internationale gezelschap is tot zwijgen gebracht bij de aanblik van één van de meest geweldige schouwspelen, die moeder natuur ons te bieden heeft.

Ruim een week verblijven we in de Antarctische regio, waarbij we van het ene bijzondere moment naar het andere gaan. Aan boord ontstaat onder de opvarenden een unieke sfeer van verbroedering, doordat onze gezamenlijke aanwezigheid in dit unieke gebied een uitstekend bindmiddel blijkt en onze soms totaal verschillende achtergronden er opeens niet meer toe doen. De ervaren gidsen onderhouden ons dagelijks met boeiende lezingen

over Antarctica, iedere keer weer met een compleet andere insteek.

Onvergetelijk

Het is echter weer tijd om van boord te gaan. Dit keer zijn we te gast bij het Oekraïense onderzoeksstation Vernadsky en maken kennis met enkele onderzoekers. We zien hoe deze mensen hier werken en leven. Na negen dagen beginnen we aan onze terugreis. Op de laatste avond trakteert de bemanning ons op een traditionele barbecue op het achterdek. Met een heerlijk stukje vlees en een koud glas champagne turen we over zee en dromen we weg bij alle onvergetelijke momenten, die we de afgelopen dagen hebben beleefd. We keren terug in de bewoonde wereld met een onbetaalbare herinnering op zak. ■

SAPA PANA TRAVEL
CAPUCIJNENPOORT 6 | 'S-HERTOGENBOSCH
(073) 6106204 | WWW.SAPAPANATRAVEL.NL

Sapa Pana Travel is aangesloten bij het ANVR en het SGR. We zijn gevestigd in een karakteristiek pand in de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch. We nodigen u graag uit op ons kantoor, bij voorkeur op afspraak, om uw reisideeën te bespreken.